

## **1. Inleidend orgelspel**

## **2. Komt allen tezamen** (*samenzang*)

Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde;  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

## **3. Welkom door ds. A. Simons**

## **4. Gebed**

## **5. Hoor, de eng'len zingen d' eer**

Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Mengt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
mensentong en eng'lenstem,  
zingt het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd.  
Al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng'len zingen d' eer  
van de nieuw geboren Heer!

## 6. Het Licht is geboren

*(door Wim Timmerarends en Arianne Timmerarends)*

Het Licht is geboren! Hij kwam deze nacht,  
op Wie al zo lang in geloof is gewacht.  
Profeten, zij zwegen ruim vierhonderd jaar,  
maar nu klinkt het luid: uw Messias is daar!

Het Licht is geboren! Hij kwam in de tijd,  
Die was en Die zijn zal in eeuwigheid.  
Zijn komst wordt door duizenden eng'len bericht  
aan herders, omstraald door het hemelse licht.

Het Licht is geboren! Gods woorden zijn waar,  
vervuld de belofte na vierduizend jaar.  
De wijzen aanbidden met wierook en goud.  
Sta op tot de vreugde: in Hem is behoud!

## 7. De morgen is gekomen

*(door Wim Timmerarends en Arianne Timmerarends)*

De morgen is gekomen, maar nóg Heer, is het nacht.  
De ster heeft wel geschenen, maar U heeft men veracht.  
De engelen, zij zongen, maar wie hoort nú hun lied?  
De herders knielden neder, maar wij Heer' doen dat niet.

Wij trekken door woestijnen, maar òns geleidt geen ster.  
Omdat wij U niet zoeken, blijft ook Uw licht ons ver.  
Maar zijt Gij niet gekomen voor 't volk, dat U niet zocht?  
En hen, die U niet kenden, die Gij hebt vrijgekocht.

't Is weer Advent en stralend ontsteekt Ge Uw grote licht.  
Wij staan met blinde ogen – Heer'open ons gezicht!  
En open onze oren, opdat Uw vredegroet  
onze, nù stomme monden, voor eeuwig dānken doet!

## 8. Gedicht: 'Een rijke boodschap'

*(door Nelleke van den Berg)*

Een rijke boodschap  
Kent u die rijke boodschap al  
die geldt voor iedereen?  
Hij klinkt steeds als een blijde roep  
door heel de wereld heen.  
Die rijke boodschap klinkt  
Overal voor iedereen, arm of rijk:  
'Er is een plaats voor wie geloofd,  
in het Hemels Koninkrijk'

## 9. Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer. (2x)

Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd,  
werd G' op stro en in doeken gelegd.  
Leer m' U danken daarvoor. (2x)

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed'en heil, wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld.  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij d'eer (2x)

## 10. Instrumentaal

## 11. Psalm 98 : 2 (*Samenzang*)

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einde gade,  
nu onze God Zijn heil ons schenkt.  
Juich dan de HEER' met blijde galmen,  
gij ganse wereld, juich van vreugd!  
Zing vrolijk in verheven psalmen  
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

## 12. Schriftlezing: Johannes 1 : 4 - 12

(*door Jacoba Roozenboom*)

- 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
- 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
- 6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
- 7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
- 8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
- 9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
- 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
- 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
- 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

## 13. Kerstevangelie (*door ds. A. Simons*)

### 14. De lofzang van Zacharias : 5

Voor elk, die in het duister dwaalt,  
verstrekt deez' zon een helder licht.  
Dat hem in schouw des doods bestraalt,  
op 't vredepad zijn voeten richt.

## 15. Instrumentaal

## 16. Kerstverhaal *(door Esther Vroon)*

‘Het bijzondere Kerstfeest van Papa Panov’

## 17. Lofzang van Simeon : 2 *(Samenzang)*

Een licht, zo groot, zo schoon,  
gedaald van 's hemels troon,  
straalt volk bij volk in d' ogen;  
terwijl 't het blind gezicht  
van 't heidendom verlicht,  
en Isrel zal verhogen.

## 18. Gedicht: ‘Geboren’

*(door Nelleke van den Berg)*

Er wordt een kind geboren  
God Zelf zal met ons zijn.  
Hij zoekt wat is verloren,  
Hij zal een **Raadsman** zijn.

Het kind dat eens zal komen,  
dat met de duivel spot  
en onder ons zal komen wonen,  
dat is de **Sterke God**.

Het kind van Gods behagen  
zal komen op Zijn tijd.  
Het zal de Godsnaam dragen:  
**Vader der Eeuwigheid**

Het kind dat al ons lijden  
eens op Zijn schouder torst.  
En dat ons komt bevrijden,  
dat is de **Vredevorst**.

Groot zal Gods heerschappij zijn  
in 't rijk door Hem gesticht.  
Zijn volk zal eeuwig vrij zijn  
en leven in **Zijn licht!**

## 19. In Bethlehems velden

*(door Wim Timmerarends en Willianne van Bergeijk)*

In Bethlehems velden,  
hielden herders de wacht,  
toen er eind'lijk gebeurde,  
wat al lang werd verwacht.  
Gods Zoon werd geboren,  
heel klein en heel teer.  
Wat de ouden voorspelden,  
lag in 't kribje terneer.

De herders, zij lieten,  
hun kudde alleen  
en spoedden zich ijlings,  
naar het Kindeke heen.  
Zij knielden terneder  
en aanbaden het Kind,  
de Messias en Heiland  
die ons allen bemint.

## 20. Wij trekken in een lange stoet

*(door Wim Timmerarends en Willianne van Bergeijk)*

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet, O stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind, zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint, waarvan U Heer' zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,  
al dreigt hij met zijn grote mond, dat hij u eens verslaat,  
straks ligt hij dodelijk gewond, wanneer zijn rijk vergaat!  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,  
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!

## 21. Gedicht: 'Verwachten...' en 'Een vreugdelied!'

*(door Nelleke van den Berg)*

Donker is het in de wereld,  
donker is het overal.  
Wanneer komt toch de Koning,  
Die Zijn kinderen redden zal?

Is er dan in deze wereld  
niemand die nog uitkomst ziet?  
Niemand die ons hulp en redding,  
die ons licht en uitkomst biedt?

De Heere liet lang wachten.  
Toen klonk met blijde stem:  
'U kunt al snel verwachten'  
Gods Zoon in Bethlehem!'

Een prachtige boodschap om te horen,  
want de Zaligmaker wordt geboren!!

-----

Heel veel kinderen in de wereld  
leven in de duisternis.  
Nooit hoorden zij vertellen  
wie de Heere Jezus is.

Wij mogen nu het Kerstfeest vieren  
met z'n allen, groot en klein.  
En we zingen van de Heiland  
die een Kindje wilde zijn.

Maar we zijn pas echt gelukkig  
als de Heere door Zijn Geest  
in ons zondig hart komt wonen,  
dan is Kerstfeest echt een feest.

Hier op de aarde gebeurt van alles,  
soms is 't vreugde, soms verdriet.  
Ook in 't leven van Gods kind'ren  
klinkt niet altijd een vreugdelied.

Maar eenmaal, na dit leven,  
klinkt hun zingen ongestoord.  
't lied tot lof en eer voor God  
wordt dan eindeloos gehoord.

Grote mensen, maar ook kinderen  
zullen zingen voor Gods troon;  
om God eeuwig eer te geven  
voor het schenken van Zijn Zoon.

Heere, leer ons U te vragen  
telkens weer en elke dag:  
'Wilt U ook in mijn hart wonen,  
zodat ik van U houden mag!'

## **22. In Bethlehems stal**

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,  
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

## **23. Sluiting**

## **24. Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge;  
Ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen, in de mensen  
een welbehagen,  
in de mensen een welbehagen,  
een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God  
in de hoge, in de hoge, in de hoge!  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen.  
Amen, amen.

**Wij wensen u Gezegende Kerstdagen  
en een Voorspoedig 2021.**