

Liederen Kinderclub Kerst 2020

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer. (2x)

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd,
werd G' op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor. (2x)

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! (2x)

Wij gaan met haast naar Bethlehem

Wij gaan met haast naar Bethlehem
een kind is ons geboren!
Daar zien wij in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer',
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer', der engelen Heer',
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.

refrein:

Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader,
en die onze Koning is.
Eer zij God, die op de aarde
naar ons toegekomen is.

refrein:

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.

refrein:

Hoor, de eng'len zingen d' eer

Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer'

Dit is de dag die God ons schenkt

Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

Men had Hem eeuwenlang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
zond Hij ons van Zijn hoge troon
het Heil der wereld, Zijne Zoon.

Komt, Christ'nen, roept de lof nu uit

Komt, Christ'nen, roept de lof nu uit
van God die zo hoog troont,
maar nu zijn hemelrijk ontsluit
en schenkt aan ons zijn Zoon. (2x)

En nu, ontsluit Hij weer de poort
van 't hemels paradijs.
De cherub staat er niet meer voor:
God zij lof, eer en prijs. (2x)