

Vragen bij hoofdstuk 18
'Het levenseinde van Jozef'
Genesis 50 : 22 - 26 en Exodus 13 : 17 - 20

1. Ds. Klaassen zegt dat Jozef zijn einde ziet naderen, maar bij hem geen angst of wanhoop. Hij getuigt van de hoop die in hem is. Hebt u mensen ontmoet in uw leven die hebben getuigd?
2. Kunt u een paar bijbel teksten of geschiedenissen aanreiken, waar het gaat om het getuigenis i.b.t. het toekomstige leven?
3. Ds. M. Klaassen beschrijft het geloof op bladzijde 216/217. Wat is voor hem geloof? En wat brengt dat met zich mee? Wat voor 'bijwerkingen' heeft het geloof?
4. Wat is het onderscheid tussen geloof en hoop? Blz. 219
5. Noem eens een paar plaatsen in de bijbel waar het gaat over de verwachting van de hoop? Wat verwacht de hoop?
6. In Hebreeën 11:22 staat dat het een geloofszaak was van Jozef, dat hij melde van de uitgang van de kinderen Israëls. Waar was dat geloof op gegrond?
7. Dit geloof is beproefd geworden? Hoe dan en waarin? Zijn er meer voorbeelden in de bijbel waarin je ziet dat dit geloof i.b.t. Israël is beproefd geworden?
8. Op bladzijde 218 onderaan staat:
Christus zegt dat wie tot Hem komt, zeker niet uitgeworpen zal worden.
Ds. Klaassen schrijft: Heeft u die belofte al beproefd? Wat bedoelt hij daarmee?
9. Het verhaal van Bunyan, wat wil ds. Klaassen hiermee denken u op bladzijde 221?