

Liturgie

Zondag 1 november 2020 - 9.30 uur

Voorganger:

Ds. A. Simons

Zingen:

Psalm 3 : 2

Psalm 85 : 1

Psalm 32 : 1

Psalm 146 : 5

Schriftlezing:

Galaten 4 : 21 t/m Galaten 5 : 4

Zingen na de dienst:

Een vaste burcht

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!