

Thema: Bevrijding

1. Psalm 72 : 1 *(ritmisch)*

Geef, HEER', den Koning Uwe rechten,
en Uw gerechtigheid
aan 's Konings zoon om Uwe knechten
te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
rechtvaardig, wijs en zacht;
en Uw ellendigen regeren;
hun recht doen op hun klacht.

2. Wilt heden nu treden *(gezang 302)*

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijn lieve Namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer!

Ter eren ons Heeren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

Bid, waket en maket, dat g' in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot versterking,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald*

*van wallen/muren voorzien

3. Psalm 124 : 1, 2, 3 en 4

Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER', die bij ons is geweest,
indien de HEER', Die ons heeft bijgestaan,
toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
niet had gered, wij waren lang vergaan.

Dan hadden zij ons levendig vernield;
hun hete toorn had ons gewis ontzield,
bedolven in een diepen jammervloed.
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
ons gans versmoord, had God het niet verhoed.

Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER', Die redt van 't graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
tot enen roef niet in hun tanden gaf.

W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
den lozen strik, tot ons bederf gezet;
de strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, Die aard' en hemel heeft gemaakt.

4. Gelukkig is het land *(gezang 304)*

Gelukkig is het land,
dat God de Heer' beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent, hij zal,
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer',
de God, die eeuwig leeft.
dat Hij ons t' Zijner eer,
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht,
des Heeren al gewrocht,
o Heer', o Heer', o Heer',
hoe groot is Uwe macht.

5. Psalm 118 : 6 *(ritmisch)*

Zij hadden mij omringd als bijen,
Maar zijn als doornenvuur vergaan;
'k Mocht hen in 's HEEREN kracht bestrijen,
In 's HEEREN naam hen gans verslaan.
Gij hadt m', o vijand, hard gestoten,
Tot vallens toe mij onderdrukt;
De HEER' bewaart Zijn gunstgenoten;
De HEER' heeft zelf mij uitgerukt.

6. Heere, keere van ons af *(Valerius)*

Heere! keere van ons af
Uw vertoorend Aangezicht,
en door dees verdiende straf,
ons verblind verstand verlicht.
Dat u vriendelijk Gelaat
Lichtend over ons mag staan,
en u uitverkoren zaad
eens toch mag met vrede gaan.

Doch zo 't U believen zal
dat Gij ons noch langer zult
laten in dit ongeval;
Geef ons Heere toch geduld.
En laat Uwen wil geschien:
Want Gij zeker en gewis,
best kon weten en voorzien
wat ons meest van noden is.

7. Psalm 68 : 5 en 10 (ritmisch)

Uw hoop, Uw kudde woonde daar.
Uit vrije goedheid waart Gij haar
een vriendelijk Beschermer;
en hebt ellendigen dat land
bereid door Uwe sterke hand,
o Israëls Ontfermer!
De HEER' gaf rijke juichensstof,
om Zijne wond'ren en Zijn lof,
met hart en mond, te melden;
Men zag welhaast een grote schaar,
met klanken van de blijdeste maar,
vervullen berg en velden.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

8. Vaste Rots van mijn behoud (op verzoek)

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

9. Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer',
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Oorlof mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw Herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
Zijn heilzaam Woord neemt aan,
als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan.

Hartelijk dank voor het luisteren en meekijken.

De volgende **Wie zingt mee** zal D.V. in de Bazuin worden afgekondigd.

Verzoeken graag naar: meesterkees@filternet.nl